

Tisdagen den 13 september 2016

Tänk att solen fortfarande lyser över de frivilliga i trädgården. Njöt av det gjorde Alexander Helmansson, Joel Andersson, Birgitta Ahlund, Ingegerd och Hans-Olov Bromark, Ulla och Ingvar Karlsson, Helena Karlén, Margareta Engström, Leif Roos, Birgitta Arvestål, Solveig Morell, Kerstin Nordlinder, Kent Asp och Siw Hjort.

Tidigare har detta hänt

Under tre timmar en onsdageftermiddag hade vi en Hypertufakurs under ledning av Ulla Hägglund. Vi gjöt rejäla lådor/krukor av betong som innehöll torv. Därefter skall våra arbeten brinna till sig under tre veckor. De vattnades varje dag för att bli tåliga.

Daglig verksamhet skördade STOORA rödbetor. Tog med sig dem till sin lokal, för att göra chips till bingofredagarna. Äntligen blommar Sommarcypressen på övre Terrassen.

Arbetsdagen

- Halmgångar och skördade bäddar rensades från ogräs. Ogräset tar aldrig slut
- Fortsatte tömma jordsäckar över rabatter och i Drivhuset som jordförbättring.
- Rävsvansar plockades för att hängas upp och torkas.
- Skördade lila bönor och rödbetor. De tvättades, vägdes och lades i plastpåsar till uteförsäljning.
- Sopkörning
- Grästrimmern var i full gång.
- Snickerierna till utställningen om trädgårdens historia fortsätter.
- Dagens spontana visningar av trädgården gör att nya frivilliga anländer till oss och nya trädgårdsföreningar visar sitt intresse att komma till oss på guidade turer.
- *Vårt farliga förråd* granskades och det diskuterades hur vi åtgärdar detta framöver.
- Började plöja ner gröngödslingen. Traktorn stannade mitt på åkern och vägrade röra sig ur fläcken. Vi undrar: Vad det är nu som hänt? Traktorn gör precis som den vill, inte det vi vill
- Hemmagjorda tvålar av lavendel färdigställdes med snören och lavendel som dekoration.



***Nu blommar Sommarcypressen. Kom och se det böljande havet av färger!
Det är ju så man kan drunkna av hänförelse.***

